

KIRKEBLADET

NOVEMBER 2010 - FEBRUAR 2011

VESTER HAESINGE & SANDHOLTS LYNDELSE

WWW.VESTERHAESINGEKIRKE.DK - WWW.SANDHOLTSLYNDELSEKIRKE.DK



I det følgende vil jeg tage hul på en føljeton om kirken. Gennem en række små meditationer er det mit ønske at sætte ord på det vi ser og møder i kirken, således bliver det en skønsm blanding af historisk beskrivelse og teologiske betragtninger, til oplysning af den historie, som kirken indeholder.

Når vi møder kirkebygningen på vores vej, er vi sjældent i tvivl om, at vi står ved en kirke. Det skyldes at hovedparten af de danske kirker synes at være bygget over samme skabelon, nemlig den romanske landsbykirke, sådan som den udvikler sig i 1200-tallet og århundrederne fremefter – ja selv nye kirker, kan undertiden fremstå som en kopi af de gamle og man forledes til at tro, at det er den særlige kirkebygningsstil, der gør bygningen speciel. Men også helt nye kirker udformet efter moderne behov, som en moderne fortolkning af mødet mellem Gud og mennesker, lader os ikke i tvivl om, at vi har med en kirke at gøre.

Man kan dog undre sig over, at bygningen overhovedet spiller en rolle i kristendommen og dens gudstjeneste. Kristendommen bekender jo Gud som skaberen og det skabte som godt, og kunne derfor tænkes at regne naturen selv, det gode skaberværk, for det mest egnede sted til gudstjenesten. Men ved siden af at være en praktisk foranstaltning omkring gudstjenesten, bidrager bygningen både som begreb og billede med sin egen forståelse af kristendom og gudstjeneste.

Religionshistorisk set er kirkebygningen arvtager efter kultstedet som stedet for påkaldelse af de livsopholdende kræfter. Denne tilknytning til gamle helligsteder forstærkes herhjemme mange steder ved, at kirkebygningen er bygget på tidligere kultsteder på høje og ved kilder. Det budskab, som kirkebygningen er bygget for at rumme, nytolker på en meget radikal måde kultbegrebet. Her skal ikke længere slagtes dyr eller mennesker, med henblik på ofring til guderne, men



forkyndes at livet er givet af Gud og som sådan ukrænkeligt. Men ikke desto mindre står kirkebygningen i den almindelige bevidsthed, uanset trosoverbevisning, som et symbol på kontinuitet og gudsforhold. Dette forhold skal dog ikke forstås som en hindring for kirkens budskab, men snarere som et historisk udtryk for det folkelige ”rum” forkyndelsen lyder i. Kirken på det gamle helligsted skal ikke kun ses som en sejr over en gammel tro, men ligeså meget som et håndgribeligt udtryk for, at ”slægt skal følge slægters gang”. Kirken ses som ”det gamle hus”, stort set uændret gennem generationer, og med den samme rytme af gudstjenester og kirkelige handlinger, der altid kæder det enkelte menneskes liv ind i en sammenhæng med det, som var og det som skal komme.

Kirken som den ligger der i landskabet, midt i vor by, bliver et synligt bevis på at gudsforholdet er noget fællesmenneskeligt, der hører til i vores virkelighed og præger den. Kirken bliver et orienteringspunkt i landskabet, som en konkret retningsviser i forhold til verdenshjørnerne med sin øst-vest vendte orientering, en orientering som man i gammel tid førte med over i det verdslige byggeri; således kan man stadig møde gamle gårde, hvor stuehuset er orienteret i samme retning – guds hus og menneskenes huse har således allerede et lighedspunkt her. I dag, hvor



vi lever i et fritidssamfund er husene nord-syd vendte, det passer bedre med en morgenterrasse og en aftenterrasse til Webergrillen.

Kirken bliver også et orienteringspunkt derved, at den som en markant anderledes bygning ikke har anden funktion end gudsdyrkelsen, ikke gymnastiksal om tirsdagen, bingoal om onsdagen og biograf om torsdagen. Kirkebygningens synlighed

i landskabet giver mulighed for at fortolke landskabet og verden ud fra kirken.

Kirkens rum er et gudstjenesterum, der både præger det der foregår der inde og bliver præget af det som foregår i rummet. Gudstjeneste kan for så vidt holdes hvor som helst, i det fri til en pinsegudstjeneste eller i en barakbygning i Afghanistan. De rum, der er bygget og indrettet som gudstjenesterum, rummer også sin egen forståelse af gudstjenestens karakter – den himmelske gudstjeneste, med sine høje hvælvede lofter. Rummet er den menneskeskabte ramme om mødet med Kristus. Først og fremmest som nadverrum, spisestue, hvilket samtidig også betyder hjem, fællesskabets sted.

I evangelierne hører vi gentagne gange om, hvorledes Jesus gik ind i folks hjem og spiste sammen med dem – en stærkt fællesskabsstiftende handling. Med det i tankerne må kirken forstås som det sted, hvor den kristne forkyndelse lyder og gudstjenesten fejres, som det konkrete sted, hvor man finder hvile, spiser og styrker sig, fortrolighedens sted. Det ”hjemlige” rum er udgangspunktet og omdrejningspunkt for vores liv og tilværelsen - det sted, man vender tilbage til for den ugentlige rekreation – ny skabelsens sted. Velbekomme!

Sognepræst Søren-Herluf M. Sørensen



Kan du lide at synge???

...så læs nærmere her! Pastoratsrådet ved Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker vil gerne invitere alle sangglade mænd og kvinder til at synge med i et nyoprettet kor: V. Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirkekor! Koret skal deltage i en gudstjeneste fire gange om året og således være med til at løfte salmesangen helt op til loftet og desuden levere de musikalske indslag.

Vær ikke bekymret for, om vi øver lige præcis på din gymnastik-, fodbold- eller hundetræningsaften, for prøverne vil ligge koncentreret og lige op til den pågældende gudstjeneste. Altså: Ingen fast ugentlig øveaften. Vi skyder første projekt af til gudstjenesten Palmesøndag d. 17. april 2011 i V. Hæsinge kirke (tidspunkt annonceres senere), og prøverne ligger på følgende datoer:

Søndag d. 3. april kl. 13 til 16

Torsdag d. 7. april kl. 19 til 21.30

Onsdag d. 13. april kl. 19 til 21.30

Prøverne foregår i V. Hæsinge kirke. Repertoiret vil, som udgangspunkt være kirkeligt, da det jo skal bruges ved gudstjenester, så det er en fremragende mulighed for at komme endnu tættere på din yndlingsalme, men også at lære nye salmer i et mere moderne tonesprog.

Der er ingen optagelsesprøve til koret – alle er velkomne. Vi forventer dog, at du kan synge rent, og ligeledes skal du være indstillet på at udvikle dig og evt. lave om på dine syngewaner, og det forventes, at du deltager i projektet 100 %. Det er gratis at synge i koret.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte organist Anette Haahr, som er korets dirigent. Tlf: 2989 2084 eller mail: haahrnet@privat.dk

Ellers er det bare om at få smurt stemmen og dukke op til den første prøve i V. Hæsinge kirke.

VOKSENKOR

**Vester Hæsinge og Sandholts
Lyndelse kirkekor!**

Søndag d. 3. april kl. 13 til 16

Torsdag d. 7. april kl. 19 til 21.30

Onsdag d. 13. april kl. 19 til 21.30

Kom og vær med...

Torsdag den 18. nov. - 2. gang

”Etik, tak!”

Studiekredsen fortsætter



I samarbejde med følgende sogne Vester Hæsinge/Sandholts Lyndelse, Jordløse/Håstrup, Allested/Vejle og Sdr. Broby arrangeres en række debat-aftener om etik og etiske dilemmaer. Etiske valg er sjældent et valg mellem sort og hvidt, mellem godt og ondt. Mange af de spørgsmål, der diskuteres i samfundsdebatten, har grund i etiske overvejelser. F.eks.: Skal man selv betale for behandling, når det er selvforskyldte sygdomme? Hvordan forholder man sig til genmanipulation eller aktiv dødshjælp? Etiske spørgsmål i forhold til livet, døden, samfundet, naturen, miljøet. Man kan stadig nå at være med, til nogle givende og inspirerende aftner.

Torsdag den 18. november kl.19.30 i Sdr. Broby præstegård: A. Agersnap
Tema: Livets afslutning, døds-kriterier, aktiv dødshjælp osv.

Torsdag den 20. januar kl.19.30 i Allested præstegård: P. Stengaard
Tema: Etik og naturen, miljødebatten og økologi-debatten osv.

Torsdag den 10. februar kl.19.30 i V. Hæsinge præstegård: Søren-Herluf M. Sørensen
Tema: Samfundsetik, velfærdsstaten og menneskerettigheder

For mere information hen-
vendelse til sognepræst
Søren-Herluf M.
Sørensen;
Tlf. 62 63 10 09
e-mail: shes@km.dk



Øveaften for Horne Amatør Symfoni Orkester

Søndag den 28. november

Adventskoncert med Horne Amatør Symfoni Orkester *Sandholts Lyndelse kirke kl. 15.00*

Horne Musikforenings Orkester har en lang tra-
dition bag sig og deltager hvert år i en advents-
koncert. I år gæster de Sandholts Lyndelse kirke.
Her kan man glæde sig til en stemningsfuld kon-
cert under ledelse af Søren Winther. Efterføl-
gende gratis kaffe og julekringle i kirken.

Tirsdag den 7. december

Julestue i præstegården *Eftermiddagsmøde kl. 14.00*

Med julesange, historier og anden underholdning
står årets sidste eftermiddagsmøde vanen tro i
julens tegn. Pastoratsrådet serverer julegodter og
selvfølgelig vil der også igen i år være julelotteri.
Har I lyst til at medbringe en gave til lotteriet,
også gerne en hjemmelavet, tager vi med glæde
imod. Kaffe 20 kr.



Søndag den 19. december

”Syng julen ind”

Vester Hæsinge kirke kl.15.00



Denne søndag eftermiddag kan man midt i al juletravlheden finde et lille åndehul i V. Hæsinge kirke. I en times tid lader vi julens ånd dale ned over os, mens vi byder den velkommen i ord og toner. Stemningsfuld musik og gode kendte julesange og -salmer står på programmet denne eftermiddag. Efterfølgende byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i våbenhuset.

Tirsdag den 11. januar

”Bibelen fortæller historie”

ved Søren-Herluf Sørensen

Eftermiddagsmøde

Vester Hæsinge præstegård kl.14.00

Krig, misundelse, had, magtintriger, mord og ikke mindst kærlighed – det er ikke kun ingredienserne i tv-drama og biograffilmen – men også i de historier vi kan møde i Bibelens første del, det gamle testamente. Denne tirsdag skal vi genhøre den drabelige historie om Kong Saul og Kong David, vi har måske hørt navnene, men hvem var de egentlig? Det bliver vi forhåbentlig klogere på gennem bibelfortælling og baggrundsviden om tiden o.1000 f.kr., hvor det lykkedes Saul at samle de israeltiske stammer til ét rige. Kaffe og kage 20 kr.



Torsdag den 20. januar

”Etik og naturen, miljødebatten og økologi-debatten”

Kl.19.30 i Allested præstegård - se omtale under 18. november

”Gik alle konger frem på rad / i deres magt og vælde, /de mægted ej det mindste blad /at sætte på en nælde”.

Sådan skrev Brorson i 1734 i sin salme ”Op al den ting, som Gud har gjort”. Mennesket magter meget - og videnskabeligt er vores indsigt stor. Hvordan kan man i dag tale om, at Gud har skabt verden? Og hører i så fald miljøbevidsthed sammen med skabelsestro? Er der for meget eller for lidt tale om det kristne ansvar på dette område? Vel mødt!

Sognepræst Pernille B. Stengaard

Søndag den 6. februar

Konfirmandgudstjeneste - Kyndelmisse

Sandholts Lyndelse kirke kl.16.00

Årets konfirmander står for gudstjenesten i Sh. Lyndelse kirke denne søndag. En temagudstjeneste, hvor fornyelse og tradition møder hinanden, og den traditionelle gudstjeneste udfordres af de unges sprog og virkemidler.

Torsdag den 10. februar

”Samfundsetik, velfærdsstaten og menneskerettigheder”

Kl.19.30 i Vester Hæsinge præstegård – se omtale under 18. november

Kirkernes hjemmesider på internettet

*For praktiske oplysninger samt oplysninger om arrangementer m.m. og historier om pastoratets kirker
www.vesterhaesingekirke.dk - www.sandholtslyndelsekirke.dk*

Gudstjenesteliste for november 2010 - februar 2011

Dato		V. Hæsinge kirke		Sh. Lyndelse kirke	
14. november	24.s.e.trin.	10.30 A		9.30	
21. november	Sidste s. i kirkeåret	INGEN		14.00	P. Stengaard
28. november	1.s.i advent	10.30 A		15.00	Adventskoncert
5. december	2.s.i. advent	9.30		10.30 A	
12. december	3.s.i advent	9.00	P. Jensen	INGEN	
19. december	4.s.i advent	15.00	"Syng julen Ind"	10.30 A	
24. december	Juleaften	14.30		16.00	
25. december	Juledag	10.30 A		9.30	
26. december	2. juledag	9.30		10.30 A	
1. januar	Nytårsdag	16.00		15.00	
2. januar	Helligtrekonger	10.30 A		9.30	
9. januar	1.s.e.h.3k.	9.30		10.30 A	
16. januar	2.s.e.h.3k.	10.30 A		9.30	
23. januar	3.s.e.h.3k.	9.30		10.30 A	
30. januar	4.s.e.h.3k.	14.00	P. Stengaard	INGEN	
6. februar	5.s.e.h.3k.	10.30		16.00	Konfirmandgudst
13. februar	Sidste s.e.h.3k.	9.30		10.30	
20. februar	Septuagesima	INGEN		14.00	P. Stengaard
27. februar	Seksagesima	10.30A		9.30	

A= Altergang

Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Pastorat
Sognepræst Søren-Herluf Mohr Sørensen (mandag er fredag)
 Birkevej 16, Vester Hæsinge – 5672 Broby. Tlf. 6263 1009 - mail: shes@km.dk

Pastoratsrådsformand	6263 1706	Ellen Pedersen, Lindevej 18, 5672 Broby
Organist	6222 2084	Anette Haahr Jørgensen, mobil 2989 2084
Kirkeværge V.H.	6268 1799	Lilly Møller, Remset 9, 5672 Broby
Kirkesanger V.H.		Eva Lilleøre
Graverkontor V.H.	6263 2922	Birkevej 21, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Graver		Ole Andersen
Gravermedhjælper		Gert Mørthorst
Kirkeværge Sh.L.	5445 3838	Birgitte Gothen, Sandholtvej 26, 5672 Broby
Kirkesanger Sh.L.		Hanne Rasmussen
Kirkebil: Faaborg Taxa	6261 8800	Bestilles dagen før til kirke og arrangementer