

Sikke et spørgsmål! Sikke et pres at lægge på vore skuldre: Fik vi set det, vi ville? Nej, det har vi sandsynligvis ikke! For vi drømmer jo alle og ingen kan opfylde alle sine drømme. Sådan er det at være menneske.

Vore drømme stemmer ikke altid overens med vores virkelighed og det kan der ikke laves om på. Vi kan fylde livet ud det bedste, vi har lært, men vi kan aldrig nå alt, hvad vi ville. Hvis vi når alt, så har vi sandsynligvis villet for lidt.

Inden længe tager vi fat på adventstiden. Denne skønne tid med stearinlys og smukke salmer, med uldsokker og hyggestunder i vintermørket og stearinlysets skær, imens vi venter på, at julens fred skal sænke sig over os. Eller hvad?

Når vi at opdage julens fred i al vor fortravlethed? I denne tid lægger nogen måske mærke til, at de første julekataloger allerede er på gaden. At gaver skal købes og mad må laves. At hele familien skal besøges og alle vennerne med. Det lægger man mærke til, når tiden går alt for stærkt og der knapt er tid til nogen af delene.

Andre lægger mærke til mørket og kulden. At alle andre har travlt og susser omkring og knapt har tid til at besøge én. Og at der ikke er nogen at købe gaver til. Det lægger man mærke til, fordi tiden går for langsomt og der er alt for meget tid til det hele.

Men hvorfor ikke vende tingene lidt på hovedet? Et gammelt jødisk ord-sprog siger: "Tiden går ikke, den kommer".

Når tiden kommer i stedet for at gå, så kan vi tage det lidt mere roligt. Tiden kommer jo, det er sikkert og vist.

Lad os tillade os selv at nøle! At dvæle et øjeblik og nyde tiden, så vi ikke tænker på om, tiden går for hurtigt eller for langsomt. Lad os glæde os over tidens komme, over dens fylde og lad os nøle nu, hvor julen nærmer sig. Denne tid, hvor Vor Frelser fødtes og varsler evighed, ja evig tid med fryd og salighed. Så tiden ikke bliver en stressende faktor og ej heller en langsom pine.

Vi kan ikke stoppe verden fordi, vi vil af. Men vi kan i verden udnytte den plads og det rum, der er til at nøle i. Vi kan lade være med at bekymre os hele tiden om, hvad der skal gøres eller ikke gøres, som Martha gjorde det. Vi kan i stedet sætte os en stund og lytte, som Maria gjorde det, nøle lidt og lade tiden komme til os. Ja, lade julefreden sænke sig over os.

*Giv tid! Giv tid! Den nynner glad og ryster de små vinger,
Giv tid! Og hver en kvist får blad, giv tid! Hver blomst udspringer.*

*Giv tid! Og livets træ bli'r grønt, må frosten det end kue,
giv tid! Og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue.*

*Giv tid! Og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer,
giv tid! Og bi på herrens stund, hans skønhedsrige kommer.*

Med ønsket om en dejlig fredfyldt vinter, advents- og juletid.
Sognepræst Søren-Herluf Mohr Sørensen

Nyt fra menighedsrådene

Nyt menighedsråd, orienterings- og opstillingsmøder

Tirsdag d. 9. sept. afholdtes der, i relation til menighedsrådsvalget 2008, orienterings- og opstillingsmøde i hhv. V. Hæsinge og Sh. Lyndelse. Der var pænt fremmøde og i begge sogne blev der stillet en liste med det antal kandidater der, iflg. reglerne for at danne nye samlede råd for pastoratet, skulle stilles.

Da der ikke inden fristens udløb var indkommet yderligere lister, blev det nye fælles råd for V. Hæsinge og Sh. Lyndelses menighedsråd som følger: *Ellen M. Pedersen, Lilly N. Møller, Kurt Pedersen, Eva K. Balle og Eva K. Aagesen, Lina McQuillan, Birgitte Gothen og Marijanne N. Hansen.*

Som stedfortrædere for: V. Hæsinge: *Esther Jacobsen og Marie Kallehaug* og Sh. Lyndelse: *Claus Hansen.*

Der henvises til referater fra opstillingsmøderne. Referaterne kan ses ved henvendelse til sognepræst Søren-Herluf Mohr Sørensen eller på kirkernes hjemmeside.

Det skal herved meddeles, at menighedsrådsvalget, som berammet til tirsdag d. 11. nov. 2008, er aflyst.

Det nye fælles menighedsråd ønskes velkommen.

Husk

Vælg en sang!

Tirsdag d. 18. november kl. 14.00 i konfirmandstuen



2008 er kåret til "Sangens år" og temaet for dette eftermiddagsmøde er fællessang.

Er der en sang, du er særligt glad for eller en, der knytter sig et særligt minde til, og har du lyst til kort at fortælle om, hvorfor det netop er denne sang, du ønsker sunget, så ret henvendelse til: **Gurli Rindebæk på tlf. 6261 9005** senest d. 13. nov. så, organisten har mulighed for at nå og øve sig lidt på melodierne.

Sogne og studieaften i konfirmandstuen

Onsdag d. 19. nov. kl. 19.00

Kirken i *Levende* billeder – vi ser på kristendommen. Der vises forskellige billeder fra reformationen og op til i dag. Vi vil se på skiftende tiders billedlige gengivelse af nogle centrale fortællinger i Bibelen.

Alle er velkomne til denne sogneaften.

Der kræves absolut ingen forudsætninger for, at kunne deltage.



Børne- og familiegudstjeneste

Søndag d. 23. november kl. 10.30 i V. Hæsinge kirke



Det er sognepræst Rikke Gotfredsen fra Jordløse-Haastrup sogne og Søren-Herluf M. Sørensen, der i fællesskab har arrangeret denne gudstjeneste.

Det er en gudstjeneste, der er tilrettelagt med særligt henblik på "børnehøjden", men **ALLE** er meget velkomne.

Nye arrangementer

Nyt informationsmøde om ”Turen til Transsylvanien d. 9. -16. maj 2009”

Torsdag d. 20. nov. kl. 19.30 i konfirmandstuen



Efter det første informationsmøde vedrørende turen, er der mere end 30 personer, der har skrevet sig på listen for interesserede i at deltage.

Nu nærmer tiden sig for, at der skal afgives endelig tilmelding til rejsebureauet og derfor afholdes dette informationsmøde.

Mødet er for dem, der allerede har tilkendegivet deres interesse for turen, men lige så meget for nye interesserede og dem, som måske var forhindret i at deltage i det første møde.

Bjarne F. Knudsen, som har besøgt området en snes gange, vil være til stede for at vise lysbilleder og fortælle om de mange forskellige kulturoplevelser, turen byder på. Der vil foreligge yderligere informationsmateriale ved mødet så, man har et godt grundlag at tage stilling på.

Der vil være mulighed for endelig tilmelding til turen denne aften.

Adventskoncert med Brahetrolleborgkoret ***Søndag d. 30. nov. kl. 19.00 i Sh. Lyndelse kirke***

Traditionen tro vil menighedsrådet byde velkommen til en stemningsfuld aften i kirken.

Brahetrolleborgkoret vil synge nogle af vores dejlige jule- og adventssalmer for os.

Menighedsrådet er som sædvanligt vært ved kaffebordet i forsamlingshuset efter gudstjenesten. Her vil vi i fællesskab synge nogle flere af vore smukke julesange.



Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen: "Julehygge"

Onsdag d. 3. dec. Kl. 14.00



Traditionen tro slutter vi årets række af eftermiddagsmøder af med juleknaas, julens sange og det fantastiske julelotteri. Elever fra Musikskolen vil sammen med musikskolelærer Bente Stenger underholde os med dejlig sang og musik. Og mon ikke vores sognepræst endnu en gang er mand for en julehistorie.

Alle er velkomne! Det er ingen forudsætning, at du har deltaget i andre af årets eftermiddagsmøder. Er du ny i sognet eller har du bare ikke været til et af disse eftermiddagsmøder endnu, og har du lyst, så kom endelig og vær med.

Julekoncert i V. Hæsingø kirke

Søndag d. 14. dec. kl. 16.00

Det er elever fra V. Hæsingø skoles 3., 4. og 5. klasse og Musikskolens "julemusikorkester", der medvirker. Gå ikke glip af denne festlige optakt til julen, men kom og nyd de mange skønne sange og den dejlige musik samt fællessang.



De ni læsninger i Sh. Lyndelse kirke

Julesøndag d. 28. dec. kl. 16.00

Denne søndag skal vi høre nogle af Frelseshistoriens centrale tekster, lige fra skabelsesberetningen, de gammeltestamentlige profetier og over det Ny Testaments modtagelse af det glædelige budskab. En fredfyldt julegudstjeneste ovenpå julens mange gøremål!

Eftermiddagsmøde i konfirmandstuen: "Kirkens ritualer"

Tirsdag d. 27. jan kl. 14.00

Så starter vi på det nye års række af eftermiddagsmøder. Denne eftermiddag vil det være vores egen sognepræst Søren-Herluf M. Sørensen, der taler over kirkeårets højtider. Faste og fester, hverdage og højtider. Vi vil se og høre nærmere om kirkeårets mange forskellige søn- og heligdage, og dagene ind imellem. Vi skal også høre om nogle af de skikke og traditioner, vi har, og om historien bag kirkeåret. Vel mødt!

Øvrigt

Vær med i kampen for en verden uden sult

Søndag d. 1. marts 2009 sender Folkekirkens Nødhjælp frivillige indsamlere på gaden i den årlige sogneindsamling for at hjælpe verdens fattigste i kampen mod sult.

Det sker i en tid, hvor verdens fattigste mennesker presses hårdt af stigende fødevarerpriser.

Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år.

”Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på sult”

Daglig, udmarvende sult er en livsbetingelse for 850 mil. mennesker kloben over. Sulten påvirker mennesket fysisk, mentalt og åndeligt og dermed gør sult det umuligt at leve et aktivt liv.

Et underernæret barn kan hverken lege eller lære. Er barnet underernæret igennem længere tid, tager både hjernen og immunforsvaret skade.

”Vi ønsker en verden uden sult”

Vi ønsker en verden, hvor alle får mulighed for at lære og blive i stand til at leve et liv, hvor ikke kun den daglige overlevelse er målet.

Vær med i kampen for en verden uden sult!

Meld dig allerede nu som indsamler søndag d. 1. marts 2009 hos:

Suzette Lilja Jensen på tlf. 2635 0403 eller e-mail: lilja-jensen@os.dk

Der henvises til

Kirkernes hjemmesider på internettet

For praktiske oplysninger, oplysninger om arrangementer mm. og spændende fakta og historier om pastoratets kirker

Sh. Lyndelse kirke: www.sandholtslyndelsekirke.dk

V. Hæsinge kirke: www.vesterhaesingekirke.dk