

KIRKEBLADET

MAJ - AUGUST 2013

VESTER HÆSINGE & SANDHOLTS LYNDELSE



Friluftsgudstjeneste

Besøg Sacha Stupaen

Sogneudflugt til Broholm

Vend bladet og se
3. HALVLEG



Vester Hæsinge kirke



Sandholts Lyndelse kirke

Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse Pastorat

Sognepræst: Søren-Herluf Mohr Sørensen, Vester Hæsinge præstegård, Birkevej 16, 5672 Broby. Tlf. 62 63 10 09 – shes@km.dk - (Mandag er fridag).

Gravere: Ole Andersen og Gert Morthorst.
Graverkontor: Birkevej 21, V. Hæsinge, 5672 Broby. Tlf. 62 63 29 22 – v.haesingekirke@post.opasia.dk

Organist: Anette Haahr Jørgensen, Birkevej 17B, Vester Hæsinge, 5672 Broby. Mobil 29 89 20 84 - haahrnet@gmail.com

Kirkesangere: Eva Lilleøre, V. Hæsinge kirke og Hanne S. Rasmussen, Sh. Lyndelse kirke

Menighedsrådsfmd.: Ellen Pedersen, Lindevej 18, 5672 Broby. Tlf. 62 63 17 06 - emp@dlgpost.dk

Kirkeværger: V. Hæsinge kirke, Birger Bitsch, Horseballevej 6, 5672 Broby. Tlf. 30 31 87 31 - bbitsch@hotmail.com og Sandholts Lyndelse kirke, Birgitte Gothen, Sandholtvej 26, 5672 Broby. Tlf. 54 45 38 38 – mail@ursulanewfs.dk

Bladredaktion: Søren-Herluf M. Sørensen (ansvh.), Anette Haahr Jørgensen, Anne Marie Schulz, Ellen Pedersen, Eva K. Balle, Lina McQuillan og Mari-janne N. Hansen

Layout: www.grahic-solutions.dk

Forside: Broholm Slot

www.sandholtslyndelsekirke.dk

www.vesterhaesingekirke.dk



Konfirmandudflugt til Odense

Årets konfirmationer har fundet sted for et par uger siden. Sandsynligvis står minderne fra den store dag stadig friskt i erindringen. Hvis ikke, så er der givetvis mange billeder på mobilen, Ipad'en eller Facebook fra konfirmationsdagen. Billeder af forberedelserne til kirke, indmarchen i kirken under organistens præludium, familiens og vennernes lykønskninger, taler under festen og ikke mindst blå mandag. Endelig er der gaverne det synlige bevis på, at man endelig er blevet konfirmeret og eftersigende trådt ind i de voksnes rækker!

Denne gang skal forordet i kirkebladet være en lille reportage fra vores konfirmandtur til Odense den 12. marts. Sammen med konfirmanderne fra Sønder Broby drog vi af sted i bus til Odense, hvor første stop var Kapellet og Krematoriet på



Falen. Da vi kom cirka en halv time for tidligt, var der tid til en rask lille morgentur på Assistens Kirkegården i det frostklare dejlige solskin. Vi kunne lige nå at se den jødiske kirkegård og deres skik med at lægge småsten på gravstenen.

Tilbage i Kapellet fortalte Steffen Lundehave os om kapellet, der til forveksling ligner en kirke, men altså kun bruges til begravelser/bisættelser, idet der jo mangler noget væsentligt i forhold til



vores kirker, nemlig en døbefont. Vi fik også en fin forklaring på, hvad der sker, når en afdød brændes. Det skal lige bemærkes, at vi selvfølgelig ikke så nogle døde, endsige så nogle blive brændt. I det hele taget blev der aflivet myter angående kremering. I vore dage er der flest, der bliver kremeret, 7 ud af 10 på landsplan. I Odense er det 9 ud af 10, det er så mange, at de i perioder må køre i treholdsskift. Man må sige, at danskerne har taget det til sig. Men vi fik i øvrigt fortalt, at sådan var det bestemt ikke i begyndelsen. Tværtimod, der var man noget mere skeptisk. Ja, faktisk så skeptisk, at den første der blev kremeret i Danmark, var svensker. Man fik transporteret en henrettet svensk tugthusfange til København, som man foretog en prøvebrænding på – noget makabert.

Efter denne dystre start på dagen, blev vi noget mere opløftet i bogstaveligste forstand, da vi besøgte sygehuspræsten Solveig Refsgaard i hospitalskirken på 15. etage på OUH. Sikken en udsigt!



Sikke nogle tankevækkende beretninger fra det virkelige liv, som vi fik at høre. Om børn der bliver født med så svære handicaps, at det er vanskeligt at forestille sig en fremtid. Om nød-dåb og nødvielser, hvor livskraften er skrøbelig og fremtiden er uvis og om helt almindelige gudstjenester, som alle kan deltage i, hvad enten de tager elevatoren til himmels eller ligger i sygesengen og får den transmitteret over syge-

husets interne tv. En vigtig opfordring fik vi med fra Sygehuspræsten: ”husk jeres venner, hvis de bliver syge og indlagt, det betyder alverden at få besøg, at vide at der er en verden der udenfor, som venter på dem!”



Efter disse alvorfulde og tankevækkende besøg havde Anette Agersnap (præsten i Sdr. Broby) og jeg vist trukket længe nok på konfirmandernes tålmodighed. Det var tid til at spise og bowle – spørger I konfirmanderne, nok det mest interessante den dag.

Tak for denne gang konfirmander, for vore møder de mange tirsdage, jeg ønsker jer alt godt for fremtiden og jeres videre færd ud i livet. Husk ”I er jordens salt og verdens lys”.

*Sognepræst
Søren-Herluf Mohr Sørensen*



Anden pinsedag, den 20. maj



Pinsepicnic i det grønne

***Bålpladsen ved Trente Mølle kl. 11.00
Trentevej 300 m mod Håstrup***

I fællesskab med Jordløse-Håstrup pastorat afholdes friluftsgudstjeneste anden pinsedag ved Trente Mølle. Gudstjenesten begynder kl. 11.00 under ledelse af sognepræst, Karin Nebel, Jordløse-Håstrup og sognepræst, Søren-Herluf Sørensen, V. Hæsinge-Sh. Lyndelse.

Fra Vester Hæsinge kirke er der fælles vandretur til Trente Mølle kl. 10.00.

Efter gudstjenesten spiser vi vor medbragte mad. Medbring paraply eller solcreme efter vejret samt gerne et bidrag til det fælles frokostbord i det grønne. Menighedsrådene står for kaffe/te og kage. Vel mødt i Guds frie natur!



Onsdag den 12. juni

Sommer- aftensbesøg hos Sacha Stupa'en

***Mødested
V. Hæsinge
præstegård
kl. 18.30
Fælleskørsel
til Birkevej 5***



Lidt udenfor Vester Hæsinge, ned mod skoven, ligger Sacha (udtales "satsja").

Sacha er en stupa, et tempel, for meditation og bøn. Den symboliserer det guddommelige i dets mange forskellige aspekter. Sacha's indre kammer befinder sig halvt under-, halvt over jorden. Man kan stå ca. 8 personer eller sidde 6 personer i rummet. Sacha indeholder relikvier og symboler, fortrinsvis fra buddhistisk, hinduistisk og indiansk spirituel tradition. De personer, som har bygget den, tilhører ikke nogen trosretning, men er dybt forankret i bevidstheden om den guddommelige energi og altings enhed. Sacha er bygget for alle, uanset tro og overbevisning. Mayi Lone Gregersen og Sunyata Arnold Ahrendt vil fortælle om Sacha og åbne til det indre kammer og give os muligheden for en fælles stille stund. Derefter bliver der tid til spørgsmål over et glas vin i haven. Alle er velkomne – se også www.sachakutir.dk

Kommende menighedsrådsmøde

Vester Hæsinge præstegård
den 11. juni kl. 19.00



Onsdag den 14. august



Eftermiddagsudflugt med historisk rundvisning på Broholm Slot

Busafgang fra Børsen i Sh. Lyndelse kl. 13.00 og fra skolen i Vester Hæsingeløkke kl. 13.10. Turen inkl. kaffe/kage samt rundvisning koster 90,00 kr.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 8. august til pastor S.-H. Sørensen, tlf. 6263 1009 eller til menighedsrådsformand Ellen Pedersen, tlf. 6263 1706

En interessant eftermiddag venter os på Broholm Slot, hvor vi skal høre om Broholms spændende historie, og hvor vi bl.a. skal besøge den særprægede museumsbygning med N.F.B. Sehesteds oldtidssamling på 60.000 flinteredskaber og andre fund. Broholm er også kendt for Broholmerhunden, hvis aner går helt tilbage til Frederik II. Broholm Slot kan også bryste sig af det lille saftige Broholm-Æblet. Efter kaffen i de smukke stuer kan man spadsere en tur ad Eventyrstien, der går igennem den gamle engelsk inspirerede park.

Er H.C. Andersen født på Broholm?

I Jens Jørgensen, forfatter til bl.a. "H.C. Andersen - en sand myte", fortæller han, at der er træk i H.C. Andersens historie, der peger på Broholm Slot, som hans fødested. Fruen på Broholm Slot hed Edele Marie Sehested. Hun var degnedatter fra Marslev - netop fra det hjem, hvor H.C. Andersens mor Anne Marie Andersdatter tjente i flere år.

Der var nær kontakt mellem slægten Ahlefeldt-Laurvig, Tranekær og slægten Sehested. Det er derfor rimeligt, at familien fra Tranekær lader datteren, Elise Ahlefeldt-Laurvig føde sit "uægte barn" på Broholm. Og der er sammenhæng i, at barnet overlades til Broholms vaskekone Anne Marie Andersdatter.

Elise Ahlefeldt-Laurvig, var en glimrende sangerinde og en kvinde af mod og viljestyrke, nævnes ikke i de overleverede beretninger, men til gengæld fortæller de meget præcist, at der ifølge mundtlig overlevering, blev født en dreng på Broholm Slot i 1805, hvortil den senere kong Christian d. 8. var far til.

Gudstjenesteliste for maj - august 2013

Dato	Vester Hæsinge kirke	Sandholts Lyndelse kirke
19. maj	Pinsedag 10.30 A	9.30
20. maj	Anden pinsedag 11.00	Friluftsgudstjeneste ved Trente Mølle
26. maj	Trinitatis søndag 9.30	10.30
2. juni	1.s.e.trin. 15.00	16.00
9. juni	2.s.e.trin. 14.00	K. Nebel
16. juni	3.s.e.trin. 10.30	
23. juni	4.s.e.trin. 9.00	10.00
30. juni	5.s.e.trin. 11.30	10.30
7. juli	6.s.e.trin.	9.00 P. Stengaard
14. juli	7.s.e.trin. 9.00	A. Agersnap
21. juli	8.s.e.trin.	10.00 A. Agersnap
28. juli	9.s.e.trin. 9.00	A. Agersnap
4. august	10.s.e.trin. 17.00	16.00
11. august	11.s.e.trin. 11.30	10.30
18. august	12.s.e.trin. 10.30	9.30
25. august	13.s.e.trin. 9.30	10.30
1. september	14.s.e.trin. 10.30	Konfirmandindskrivning
8. september	15.s.e.trin.	9.00 A. Agersnap
A = Altergang	Kirkebil: Faaborg Taxa tlf. 62 61 88 00 bestilles dagen før til kirke og arrangementer. Husk også at bestille hjemkørsel. Transporten er gratis.	